

BIJBELDAGEN in AVERBODE

ZATERDAG 03/11/18

Over vaders en zonen, moeders en dochters: een creatieve tocht door een bekend verhaal

Beleef een stukje Bijbel met heel je wezen: denk én voel, beweeg en doe met heel je hart, ziel en lijf. We stappen een hele dag in het alom bekende **verhaal van de Barmhartige Vader en de verloren zoon** (zonen). We nodigen je uit om het verhaal met andere ogen te bekijken en met handen en voeten te ontdekken. We gebruiken allerlei creatieve werkvormen: dramamethodieken, muziek, spelen met kleuren en een rijke schat aan materiaal. Geen voorkennis vereist. Wel nodig: speelse nieuwsgierigheid.

Inschrijven via www.onthaal-abdijaverbode.be
Prijs: € 45 per persoon / 09h30 tot 19h30

ZATERDAG 13/04/19

Dans en speel eens met een psalm

Psalm 139 is voor sommigen een troost, voor anderen een ergernis: Waar ik ook ga of sta, Jij ziet me.
Stel je eens voor dat je niet alles hoeft te begrijpen.
Stel je eens voor dat je kleine stappen door de psalm kan zetten, en dat het stapstenen worden door de stroom van het leven, jónw leven.
Stel je eens voor dat je mag dansen op je eigen melodietje.
Dat het kleur en beeld mag krijgen.
Dat je mag ontdekken: één woord,
één zin die je meeneemt voor de rest van je leven.

Met allerlei creatieve methodieken verkennen we de psalm.
We luisteren, lezen, geven er beweging en kleur aan met dans, bibliodrama en muziek.
We dagen heel ons lijf en wezen uit om nieuwe betekenis te vinden.
Geen voorkennis vereist.
Wel nodig: speelse nieuwsgierigheid.



Begeleiding: Jes Bouwen en Anne Coussement
Ze werken beiden in Het Leerke, een vzw die vorming en begeleiding geeft
rond zingeving en geloof. www.hetleerke.com
